

## Viggo Elofsson Gärds Köpinge

– Hela mitt liv har handlat om duvor. Mina första duvor skaffade jag när jag var tio år och 1952, när jag var fjorton år, gick jag med i Svenska brevduveförbundet. Min far fick skriva på papperen...

I dag är Viggo Elofsson välkänd i brevduvekretsar. Han kan se tillbaka på en imponerande gärning i Svenska brevduveförbundet: president i femton år, i olika omgångar president i Skandinaviska brevduveunionen och nu vice ordförande i förbundet.

Vi är hemma hos Viggo Elofsson i Ugerup i Gärds Köpinge, strax söder om Kristianstad. Här på den skånska slätten har Viggo, hans fru Erna och deras 150 duvor sin hemvist.

**Viggo, som varit** snickare hos byggfirman Thages i 43 år, har själv byggt om och byggt till. På den stora tomten finns flera fina duvslag.

– Jobbet och mitt intresse för brevduvor var en bra kombination. Min lediga tid kunde jag ägna åt brevduvor, säger han.

Är det mycket pass?

– Det fina med brevduvor är att man kan ägna dem precis så mycket tid man önskar. Vatten och mat måste man se till att de har varje dag, sedan är det upp till en själv hur mycket tid man vill ägna åt duvorna.

I Viggos fall har det förstås handlat om mycket tid. Duvslagen hålls i bästa skick, även när vi var på besök i september då duvorna ruggar, byter fjäderdräkt, var det rent och fint överallt.

– Det här är den viktigaste perioden under året. Duvorna bildar fjädrar som ska bära dem under kommande säsong och man får inte fuska med mat, mineraler och vitaminer, säger han.

I ett särskilt rum förvarar han duvornas mat. Säckar med fröer av olika slag som han importerar och så gula proteinrika ärtor från Skåne.

**Söderut i Europa** – och på många andra håll i världen – är brevduvesporten stor, mycket större än i Sverige. Drottning Elisabeth och boxaren Mike Tyson har fina brevduvor, liksom Jugoslaviens president Tito hade det på sin tid.

Internationellt omsätter sporten stora belopp. Duvorna kan kosta därefter, i Kina kan det handla om miljonbelopp. I Sverige är det annorlunda. Här räknas prispengarna i hundralappar.

**Pengar är med andra ord** inte drivkraften. Det finns andra fördelar. För Viggos del har brevduveintresset öppnat en intressant värld.



Viggo har deltagit i otaliga olympiader - de hålls vartannat år - och mött många av den internationella brevduvesportens dignitärer. På sju olympiader har han representerat Sverige i egenskap av president.

Med åren har Viggo skaffat sig fina och värdefulla kontakter i Europa och USA. Bröderna Jensen i Belgien blev legendariska med sina så kallade ”Jensen-duvor”. Viggo kände dem båda och håller stolt upp en bild där han sitter tillsammans med Louis Jensen.

**Inne i ett av duvslagen** tar Viggo fram Jensen-avkomman Alex, som är skånsk mästare. Sträckan Hudiksvall - Gärds Köpingen avverkade Alex med en snitthastighet på 2014 meter i minuten, nästan 127 kilometer i timmen.

Viggo har vunnit mycket med sina duvor. I ett särskilt rum finns hans imponerande samling av prispokaler och plaketter.

Särskilt stolt är han över en tennkanna. Tre gånger under fyra år vann Viggos duvor Maratontävlingen och erövrade därmed vandringspriset för alltid.

**På sitt sätt är rummet** ett stycke nutidshistoria. Här finns artiklar och bilder, bland annat ett mäktigt foto där 215 000 brevduvor släpps iväg samtidigt.

När Viggo började var gränserna i Europa stängda. Man behövde till och med pass för att åka till Danmark. Brevduvorna hjälpte nog till att öppna gränserna – även om militären hade ögonen på duvorna. Här hemma ingick brevduvorna i totalförsvaret.

– Så sent som 1948, när vi startade klubben i Kristianstad, gav försvarsmakten den nya klubben två vagnar avsedda för brevduvetransporter, minns Viggo Elofsson.