

## Historik från Helsingborg och duvfamiljen Gustav, Kenneth och Peter Björk, Hbgs Gamla BF klubb 20.



Denna berättelse tar sin början till 1927 då vår far Gustav Björk var 11 år gammal. Då byggde han sitt första lilla duvslag på baksidan av familjehuset på Råå. Här hade han sina första djur, bl a också duvor som han blev mycket intresserad av. Detta intresse svalnade aldrig och när han, efter att ha varit till sjöss under lång tid och mönstrade av vid krigets början 1939 fortsatte han att ha kontakt med brevduvefolk i Helsingborg.

1945 startade BK Enighet i södra Hbg där entusiasmen och intresset var mycket stort. En av dessa medlemmar var Alvar Staaf, fader till Yvonne Staf, vår sekreterare i SBF. Här flög man med stor entusiasm framför allt de långa sträckorna. "90 milen" har därför alltid varit en klassisk flygning för oss "Björkare". 1947 föddes Kenneth och 1952 kom jag till och då fick farsan sluta med duvorna som, enl morsan, tog alldeles för mycket tid för småbarnsföräldrar och så blev det. Men varje söndag satt farsan och tittade i luften "vad tittar du efter" frågade morsan? "Det kan ju komma några duvor som är på väg hem" svarade farsan.

1962 var det slut med väntandet och farsan började igen. Kenneth, min bror, fick genast stort intresse för duvorna och jag hjälpte farsan att bygga om det gamla slaget som han nu hade köpt. Det blev ju bra och delar av detta slag är fortfarande idag avelsslag hos Kenneth och mig. De hade inte några framgångar med dessa duvor och jag var nu själv mitt uppe i min fotboll som tog det mesta av tiden men jag höll alltid daglig kontakt med farsan och Kenneth.

Efter mycket skrala framgångar tog jag och min dåvarande flickvän och numera fru, Anki under en skördepermis och åkte till Belgien och träffade Jules Gallez, en känd författare av många brevduveböcker och tidningsman inom duvsport i Belgien och övriga världen. Han tog emot med stor gästvänlighet och jag fick nu en större inblick i denna värld som var mycket större än jag trodde. Detta var ju duvsportens förlovade land och jag trivdes mycket bra här.

Vi besökte också den då nye stjärnan, Raul Verstraete, som tidigare hade varit mjölkbud och som nu for fram som en komet i listorna. Han skulle komma att få avgörande betydelse för oss. Han såg att jag var fattig och när han, samma dag som vi besökte honom, fick hem sin "Mirage", essduva på medeldistans, från ett katastrofsläpp sade han till mig "Peter, du får ta med dig en duva hem". Jag pekade på en hane som hade namnet Jempi, en Janssen duva av stor kvalitet som levererade direkt med sin avkomma. En annan var honan Zwalmke, en svart hona som blev vår stamhona med ett stort antal barn och barnbarn i prislistorna. Hennes avkomma skulle komma att spela stor roll även för andra i Sverige ex Lennart Nilsson, Lars Leo och Arne och Magnus Nilsson, alla från Landskrona.

En annan duvman som blev betydelsefull var en liten odlare i Brochem, Marcel Kerschot. från Antwerpen. Detta tipset fick jag av Lennart Lindgren som förtjänstfullt hjälpte mig att hitta till olika lovande slag.

Lennart var alltid trevlig att prata och umgås med. Detta gjorde jag framför allt under min studietid på Lärarhögskolan i Malmö där jag ofta besökte hemmet i Oxie ett antal vardagkvällar där vi satt och diskuterade om avel och kvalitet. Jag lärde mig mycket om vikten av rätt gener och därigenom stamtavlans stora betydelse.

Marcel Kerschot flög inget vidare men köpte in många bra duvor, sedan var ju skötseln så där och därmed resultaten därefter. Här fick jag, på första resan, tag i 4 ägg som jag och Anki hade med oss hem. Utav dessa blev det särskilt två ungar som vi parade tillsammans. Det var en röd hane med Oscar Devrient blod, (gammal stam i Belgien) och en tärnig hona direkt från Pol Bostyn.

En mycket mytomspunnen man med speciella egenskaper som vi träffade ett antal gånger. Han var fd hästtränare och en naturens man och han hade vad man kallar "fingertoppskänsla" för kvalitet och avelsarbete. Hans stora stjärna var "Benoni" som vann 1a International Pau som 7åring!! Hans avkomma blev bl a "Chico", dubbel nationalvinnare. Pol tog över 30 nationalvinster genom åren. Tyvärr fick han ingen tronföljare som tog över utan dessa fantastiska duvor spreds över världen. Dess avkomma finns idag framför allt hos Gaby Vandenabeele med "Kleinen" som stamduva och betydelsefull för många toppslag världen över.

En hona kom till oss och bildade vårt "Par 9". I stort sett alla ungar flög 1a pris i distriktet och alla stäckor och riktningar.

Nu följde år av distriktsmästerskap och andra framgångar. Som vanligt var farsan bäst på de långa flygningarna och blev förste "Nationalmästare" i SBF.

Kenneth och jag blev också SM-mästare 1981. 1987 dog farsan på självaste julafton och det blev ju en oerhörd chock och tomhet efter hans bortgång. Vi beslöt att fortsätta även om humöret och fokus inte var på topp en lång tid därefter.

En av de som gjorde ett stort intryck på mig och Kenneth var Jan Grondelears. Våra Grondelears x Verstraete x Par 9 kom att bilda grundstommen hos oss under många år. Hans förmåga att avla och tävla med stor framgång var imponerande.

Vi fortsatte att importera duvor och fick fram en fantastisk långdistansduva i 163 "Gustav", en Jan Aardenduva, som dog för 1 år sedan 22 år gammal.. 3 x 1a pris i 2a distr och 10.000 priskilometer var ju otroliga prestationer.

Idag tävlar vi emot duktiga medlemmar som gör att det är mycket inspirerande att tävla i hård konkurrens och i alla riktningar kort som långdistans. Att kunna vara med och **tävla på nationalsläpp** är ju det bästa vi vet och det som betyder mest för oss.

**Här tycker jag SBF har hittat ett fantastiskt upplägg med 7 nationalflygningar för en ringa kostnad av 600 kr!!**

Här siktar vi på att förbättra oss och kunna vara med och konkurrera med de bästa i Sverige. Vi har ett helt nytt avelsmaterial numera som ska hjälpa oss med detta.

**Slutligen vill Kenneth och jag gratulera SBF till ett fantastiskt 100 årsjubileum och skänker också ett jubileumspris 2017.**

Helsingborg 2016 03 21

Peter Björk

Kenneth Björk